



*Dichter-schrijver
schreef boek over
zijn verhouding met*

Hugo Claus over

De dichter/schrijver Hugo Claus was, hoewel hij nog getrouwd is, drie jaar zeer intens bevriend met de jonge actrice KITTY COURBOIS.

Het was een romance tussen twee totaal verschillende mensen, die elk hun eigen opvatting over de liefde hadden. Het was een romance met ups en downs, met haat en liefde, met een wisselende meester en knecht-verhouding. Het was een diepgaande liefde die echter toch niet de GROTE LIEFDE bleek.

Drie jaar lang waren zij echter haast onafscheidelijk. Hugo Claus schreef het toneelstuk „VRIJDAG” en KITTY COURBOIS speelde een der hoofdrollen in dit successtuk. In deze tijd bloeide de liefde op, leerden zij elkaar kennen en het was niet alleen belangstelling voor zijn toneelstuk, dat HUGO CLAUS als VRIJDAG gespeeld werd steeds in het theater of in de buurt was.

„Ik blijf steeds aan „Vrijdag” werken”, verklaarde hij in die tijd in interviews. Maar in feite was het Kitty die hem



DRIVE



door
HENK VAN
DER MEYDEN

Kitty Courbois

Foto: Nico Koster

Over de liefde

die verliefd is, is in wezen masochistisch. En pijn lijden vind ik zelf niet erg. Ik heb nu karate-lessen genomen. Een Japanse leraar komt vaak bij me. Hij doet me wel pijn bij die oefeningen, maar dat vind ik niet erg, ik vind het eigenlijk wel leuk en zo is het in een liefdesverhouding ook. Je straft elkaar, je doet elkaar verdriet maar dat hoort allemaal bij een grote liefde."

Grote liefde, hij spreekt het woord bijzonder uit.

"Het is ook bijzonder", zegt hij, "als je de grote liefde vindt. Er zijn vrouwen die je seksueel aantrekkelijk vindt en er zijn vrouwen met wie je kan praten, die je geestelijk ontzettend aantrekken. En werkelijk het is een mirakel als zoiets samenvalt. Dan moet je dat vasthouden... Dan komen er kortsluitingen, er komen gevoelens als trots en geldingsdrang in het spel, maar dan is het wel fantastisch."

OVER HET NAAR BED GAAN heeft Hugo Claus zijn eigen duidelijke visie.

Ridicuil

"Ik zei al dat ik niet van vrouwen houd die telkens met een ander naar bed gaan. Ik ben ook niet zo. Ik ben niet echt een vrouwenman, die het leuk vindt allerlei vrouwen te versieren. Ik vind het gewoon niet leuk. Ik vind ook de hele versiertoer vervelend, want die zit nog altijd vast aan allerlei sociale conventies van vroeger. De vrouw maakt er — dat is zij gewend — 'n spelletje van en de man vindt dat, als hij die vrouw erg aardig vindt, nog leuk ook. Het is een heel spel vol frivoliteiten maar ik hou er niet van. Je moet naar zoveel prietpraat luisteren. Ik heb er gewoon geen geduld voor: ik interes-



Kitty Courbois

gië en Nederland woont, maar overigens veel in Amsterdam is, is trouwens zeer enthousiast over de Nederlandse vrouw.

Hij zegt me: „Vroeger zagen ze er uit als melkmeisjes met hun kunstnijverheidstassen, nu zijn ze die tijd ontgroeid. En het lijkt wel of ze in elk opzicht modeuzer zijn geworden of ook hun gebeente, hun

