



Alles Liebe (RVT), Bob Snijers, Dimitri Dupont – Foto Pascale De Cleyn

Heleen Schoon.

Laurent Ik heb een gedicht geschreven. Voor u.
Laurent "O Liebe, O Liebe / So golden schön / Wie Morgenwolken auf jenen Höhen" (*Octaaf verschijnt*)

Octaaf Heleen! Pauline! Ah Paulineke, Heleneke. Hij is er, hij is er. Kom doe dat toe. Hij zit met zijn vriend in de keuken. Kom, ik ga hem onmiddellijk halen. Ah, die flessen. Doe dat weg, doe dat weg. Laureneke, vriendeke. Doe gij die dingen es weg, doe gij die dingen es weg. Het is ne knappe gast. Kom doe gij die dingeskes weg. Leeneke alstublieft die was. Ah. Theoke, Theoke. Vriendeke, help mij es. Doe de was. Ah, gaat ons Paulineke es halen. En gij doet de was wel weg. Of Laureneke. Doe gij die dingeskes weg. Ik ga hem onmiddellijk halen. Ik ga hem onmiddellijk halen.

I.4 11.30 u

(*Robert, Pauline, Laurent, Heleen, Marcel, Octaaf, Jean-Louis Brandts, Pedro Turin*)

Robert Nee, Pauline daarin moet ik u toch eventjes tegenspreken. Ik ben er vast van overtuigd dat er in de cosmos krachten aanwezig zijn die een duidelijke invloed...

Octaaf Ja. Aandacht, aandacht, aandacht! Mag ik u voorstellen. Jean-Louis van Brandt.

Jean-Louis, mijn dochter Heleen!

Jean-Louis Jean-Louis Brandts.

Octaaf Pardon. Dus, Jean-Louis, mijn dochter Heleen.

Octaaf Leeneke, kom. Voilà, voilà, voilà... Zo, zo.

Jean-Louis Aangenaam. Jean-Louis Brandts.

Octaaf Geef mekaar nu maar een dikke zoen... Kom, kom... Eén is geen... Voilà, voilà. Zo, zo...

Jean-Louis Pedro. Mijn chauffeur.

Octaaf Goed zo.

Jean-Louis Hij stuurt en ik zit achterop.

Octaaf Goed zo. Ah! Ja. Hij heeft een motto.

Hij stuurt. En daarom zegt hij dat hij zijn chauffeur is. ... Goed zo, goed zo.

Jean-Louis Ik heb bloemen bij...

Octaaf Goed... Mag ik u voorstellen. Mijn oudste dochter Polleke! Polleke geef Jean-Marie een polleke! Ziezo. Goed zo, goed zo.

Jean-Louis Aangenaam, Jean-Louis Brandts.

Pauline Aangenaam, Pauline.

Octaaf Goed zo. De bloemen.

Jean-Louis Als blijkt van diepe genegenheid schenk ik u deze bloemen.

Octaaf Kom, kom. Niet verlegen. Zo. Goed zo, goed zo. Mooie bloemen, mooie bloemen. Ja. Dan hebben we Karel'tje. Dat is een vriend van ons... enfin dat mag ik niet zeggen; dat is een vriend van het huis.

Robert Robert.

Jean-Louis Jean-Louis Brandts, aangenaam.

Robert Robert Dûchateau, aangenaam.

Octaaf Chateau neuf du pape!

Robert Neen, neen...

Octaaf Dat weet ik wel, manneke.

Jean-Louis Hebt u het niet te warm.

Robert Dat is een zeer bewuste keuze. Ik ben namelijk dichter...

Octaaf Ja. Hij schrijft ook. Zoals ons Leentje.

Robert Het is dus een vorm van bewustgekozen lijden om van daar...

Octaaf Goed vriend. Goed... dit gezegd zijnde stel ik voor dat we ons allemaal samen gaan zetten. Lekker gezellig samen. Gaat gij eens, wat fruit halen. (*tegen Laurent*)

Jean-Louis Ah! Laurent. Hoe is het?

Octaaf Ik wist niet dat u... Ja, aandacht... Ik wist niet dat u mekaar kende?

Octaaf We hebben mekaar vannacht al ontmoet.

Octaaf Goed. Ge zijt al op de lappen geweest!

Jean-Louis Nee, pardon. We konden het huis niet vinden. En dankzij Laurent hebben we het

gevonden. Ik kom niet graag te laat; daarom was ik hier gisterenavond...

Octaaf Goed... Ge hebt het gevonden.

Eindgoed, algoed! Goed. We gaan ons zetten. Goed. Ik zal de bloemekes bui... ik bedoel in het water zetten en dan zal ik iets gaan halen om te drinken. Kom u rustig bijzetten vrienden, ik ga in de keuken een drankske halen. Ga rustig zitten. Ik ga in de keuken een drankske halen. Ga rustig zitten. Ik ga een drankske halen. Ga rustig zitten vrienden. Ik ga een drankske halen. Ik ga in de keuken een drankske halen. ...

Pauline Meneer Brandts. Wilt u niet gaan zitten? ...

Jean-Louis Een mooie dag vandaag.

P, R, H Ja.

Jean-Louis Ze hebben nochtans regen voorspeld.

P, R, H Ja ...

Heleen Wilt ge m'n konijn eens zien?

Jean-Louis Pitou?

Heleen Lola... Wilt ge 't eens zien?

Jean-Louis Ja. Natuurlijk. ...

Robert Lang heeft het konijn de lach gezocht.

Heleen Een konijn kan niet lachen. ...

Jean-Louis Pardon. Ik had u niet gezien.

Goedendag. Jean-Louis Brandts. Aangenaam.

Marcel Marcel Denil. Ik ben hier alle jaren, drie weken op vakantie bij m'n kozijn Robert.

Robert Marcel Denil. Mijn neef. Hij is hier elk jaar in de vakantie op vakantie.

Octaaf Zo, daar zijn we dan. Lekkere, zelfgemaakte peirenwijn. Ja, nu vergeet ik de bloemekes nog... Nu vergeet ik de bloemekes nog in 't water te zetten. Ik kom direct terug. Ik kom direct terug.

Octaaf Zo daar zijn we dan met de lekkere zelfgemaakte peirenwijn. Peirenwijn, peirenwijn,...

Jean-Louis Mag ik eens iets vragen?

Octaaf Jazeker vriend. Als 't maar geen geld is!