

ja, zo wit als de bloemen van ijs  
*(Vader laat haar hand los)*  
niet doodgaan, he papa  
niet dood  
want ik ben nog te klein zonder jou  
*(De rijke succesvolle vader op weg)*  
**vertelsters** – kijk daar gaat hij  
het is de vader  
– de vader gaat op reis  
– op handelsreis  
– want in de haven aan de zee  
daar wacht een heel groot schip  
– zijn schip!  
het is het rijkste schip van het land  
– de mast is niet van hout  
– de mast is goud!  
– kijk daar loopt hij  
lopen lopen loopt hij naar de zee  
– welnee welnee hij rijdt te paard  
een koopman is te voet niet waard  
hij heeft een glanzend paard  
– nietwaar een paard is nog te min  
hij zit daar in een koets  
een koets van glas  
**vader** Zo reisde de koopman naar de zee en de mensen die  
hem zagen namen een petje voor hem af. Hij reed over bergen  
en ook door de dalen, over wegen van zand en vol keien...  
**vert's** – hee voorzichtig  
– rij voorzichtig  
– over keien breekt het glas!  
**vader** en toen hij eindelijk in de haven kwam...  
**vert's** – zijn schip  
– het schip!  
– wat een schitterend schip!  
– zijn hele rijkdom  
– een levensgroot bezit!  
**vader** ...was er geen schip.  
**vert's** – geen schip?!  
– waar is het dan?  
**vader** dat vroeg de koopman aan iedereen die zijn pad kruiste  
en dat waren er heel wat, want hij was zo geschrokken van het  
grote verlies, dat hij dagenlang door de haven tolde of hij  
dronken was.  
Maar niemand kon het iets vertellen, niemand had het schip  
gezien.  
**vert's** – weg... weg... weg...  
– 't is weg... 't is weg...  
overvallen door de pech  
– alles weg  
– wat is hij nu nog waard?  
**vader vader** Toen was de koopman arm, dus was hij geen  
koopman meer  
**vert's** – geen geld of goed  
hij heeft alles verloren  
– was hij maar nooit geboren  
al die honger al die zorgen  
– en de schande die gaat branden  
in het hart  
**vader** al gauw viel de schemer  
en al gauw viel de avond  
en zo viel ook de nacht  
*(De vertelsters maken een sneeuwlandschap)*  
**vert's** – de maan  
waar is de maan?  
– de duisternis is dicht en zwart  
hoe moet hij gaan?  
– waarheen?  
waarheen?  
– het stille land was weids en winters koud  
– alleen  
**vader** ai de wind  
ai de wind snijdt zo pijnlijk  
in zijn wangen  
door zijn jas  
hij wil naar huis  
waar is de weg naar huis?  
**vert** – ruik!  
ruik die geur  
zo zuiver en zo wit van kleur  
**vader** die geur  
is het een struik?  
ze ruikt al even zoet  
alsof het zomer is  
**meisje (stem)** ...een roos papalief

...een roos alsjeblief  
hij mag zo wit zijn als sneeuw  
ja zo wit als de bloemen van ijs...  
**vert** – de geur van troost  
de witte geur van troost  
het is de roos  
*(Daar is de roos)*  
**vader** dus ik plukte een bloem  
en ik was blij  
ik dacht aan mijn kleinste  
die liefste van mij  
au!  
domme - verdomme - een doorn - de donder - rommel en  
brommel - een doorn - de drommel - verdomme - verkommer -  
bedonder - een doorn!  
*(Plotseling gerommel onder hem),*  
wat is dat?  
wie is daar? wie is daar?  
wie is daar? wie is daar?  
hier!  
daar!  
waar?  
een donder, een donker verborgen wonder  
zit mijn dood dan in een roos?!  
een doodgewone roos!  
*(De grond beweegt en de sneeuw stulpt uit in een groot  
ondefinieerbaar bewegend wezen)*  
o boze god  
laat mij nog even leven tot  
mijn kinderen groter zijn  
ze zijn te klein  
om zonder mij  
o onheil!  
**monster (stem)** heil en onheil  
waar is mijn bloem?  
**vader** genade  
genade onbekende stem  
ik ben al arm en alles verloren  
mijn rijkdom naar de maan  
het is zo snel gegaan  
ik had een schip, een schitterend schip  
ik was op reis  
voor mijn meisjes op reis  
drie dochters heb ik  
die wachten  
smachten  
**monster (stem)** zwijg!  
ik haat gepraat  
gepraat is allemaal leugens en haat  
je hebt gestolen als een dief in de nacht  
**vader** het was uit liefde  
**monster (stem)** liefde!  
alsof die bestaat!  
het is te laat  
dit wordt je dood  
**vader** nee!  
**monster (stem)** of een van je dochters  
moet zich geven  
voor jouw leven  
**vader** nooit!  
nooit geef ik een van hen  
**monster (stem)** kies!  
kies als de straf je eigen dood  
of een van je dochters  
uit vrije wil voor mij  
**vader** wat ik ook kies  
het is altijd verlies  
mijn noodlot is te groot  
ik kies mijn dood  
*(Langzaam verdwijnt het monster, evenals de sneeuw en de  
vader aanschouwt dat)*  
**vader** de vader keerde terug naar huis  
en huilde niet  
hij had zijn handen in het haar  
maar ook zijn tanden op elkaar  
wat was hij taai!  
zo'n man die noemen ze een held  
*(De vader thuis en vol wanhoop)*  
**zus 1** kijk nou!  
**zus 2** kijk daar!  
**zus 1** wat is dat voor een bedelaar?  
**zus 2** een bedelaar!  
**zus 1** o nee!  
**zus 2** o jee, mijn canapé