

“ACHIEL DE BAERE”



Foto's Comeel Maria Ryckeboer

© Eric De Volder - Gent 1988

(Ter herinnering aan Achilles D., geboren te Lourdes-Oostakker op 4 mei 1912 en overleden te Gent op 9 mei 1973)

Creatie in het Nieuwpoorttheater in Gent op vrijdag 24 juni 1988

Hilt De Vos als **Rachel** en **Prinses Elisabeth**
Dirk Buyse als **Rudy, Mareel** en **Madame G.**
Bob De Moor als **Achiel**

Tekst, decor, licht, spelleiding en regie: Eric De Volder
Muziek: Hans Muller
Kostuums: Claudine Grinwis

Een voorstelling van “Het Theater van de Niets”, in een coproductie van de Vereniging Kunst is Modder en het Nieuwpoorttheater

PROLOOG

(Een spreker leest de notities voor uit een kleine zakagenda...)

Persoonlijk Memorandum.

Naam: Achiel De Baere.
Adres: Congosteeg nummer 10.
Plaats: Gent.
Geboortedatum: 4 mei 1912.

Maandag 1 januari 1973

Niet bij Rachel geweest.
Zon op 8.15 ure, zon onder 16.53 ure.

Dinsdag 2 januari

Niet bij Rachel geweest.
X een maal 's middags.
Dit is ook de laatste maal.

Woensdag 3 januari

Niet bij Rachel geweest.
X een maal 's morgens.
Was ziek.
Een crisis gehad aan de maag.
Twee maal X om 10 uur.
Zeer goed. Veel D van gehad.
Juist zoals vroeger.

Donderdag 4 januari

Niet bij Rachel geweest.
Was deze morgen wederom zeer ziek
Nog altijd de gevolgen van ge weet wel wat.

Vrijdag 5 januari

Niet bij Rachel geweest.
Nog altijd ziek, overal pijn.
In het hoofd, bijzonder in de rugge.
Alle pijnen.

Maandag 8 januari

Niet bij Rachel geweest.
Was zeer ziek.
Op deze dag, 's voormiddags veel pijn in het hoofd,
zo de rechterkant en bijzonder zo zat en pijn in de benen.
Kon bijna niet gaan van zattigheid.
's Namiddags nog hetzelfde maar wat verbeterd.
Toch nog verre van goed.
Dus een zeer slechte dag gehad.

Dinsdag 9 januari

Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag een nieuwjaarskaart gekregen van Rachel.
Dokter geweest ten huize.
Bloeddruk is nu 15. Bloeddruk 15.

Woensdag 10 januari

Niet bij Rachel geweest.
Om mijn steungeld gereden.
Was ziek op de baan.
Kon bijna niet meer voort.
Zo in de benen en de mage en de buik.
Overdag zeer ziek.
Daas van denk ik het was zeer zacht weder stont 4 graden warmte bij betrokken lucht.
Was toch er ziek van.

Donderdag 11 januari

Op deze dag komt Dokter Vercauteren terug ten huize.
Niet geweest. Op deze dag zeer ziek.
Veel pijn in het hoofd en aan gezicht.
's Avonds zeer ziek,
Veel in de schouders en achterhoofd,
zo op de ogen ook en voorhoofd.
Gans de dag zeer ziek
denk dat het komt van naar het Hospice aan de Dampoort te rijden.

Vrijdag 12 januari

Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag heeft de zwarte duivin 149 Orléans haar eerste ei gelegd
is gepaard met Blauwe Elfponder 398.

Zaterdag 13 januari

Niet bij Rachel geweest.

Op deze dag nog altijd zeer ziek aan het hoofd en mage, gans de voormiddag.
Denk dat het een verkoudheid is van naar het Hospice te rijden.

Dinsdag 16 januari

Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag zeer ziek.
Veel pijn in het hoofd en aangezicht en ogen.

Woensdag 17 januari

Niet bij Rachel geweest.
Was zeer ziek.
Nog altijd zacht weder.
Zon onder 17.15 ure.

Donderdag 18 januari

Niet bij Rachel geweest.
Was nog altijd zeer ziek.
Veel pijn in het voorhoofd en aangezicht.
's Avonds zoiets in mijn rugge geschoten.
Ineens, is wel van de zenuwen, nu weet ik het zeker.

Vrijdag 19 januari

Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag heeft de Advokaat een pen gebroken,
de achste van zijn linkervleugel met de kop naar mij toe,
heb ze ook uitgetrokken, zijn bloedpen, deze dag.
Nu te zien niet waar het zal zijn.
Het van te vechten.
Advokaat zijn achste pen getrokken op deze dag.

Maandag 22 januari

Niet bij Rachel geweest.
Gewicht op deze dag 76 kilo
juist om 2 ure met broek en veste aan één bovenbroek één paar kousen twee jakken.

Dinsdag 23 januari

Niet bij Rachel geweest.

Donderdag 1 februari

Tot op deze dag is de fles Brumure goed welke ik gekocht heb op 31 oktober 1972.
Op deze dag moet de zwarte duivin 149 Orléans uitpikken, eerste ei is met een zwart kruis getekend.
Was haar eerste leg dees jaar.

Vrijdag 2 februari

Niet bij Rachel geweest.

Maandag 5 februari

Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag mijn tweede paar kousen aangedaan
zag teveel af van de koude.

Woensdag 7 februari

Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag een ladder kapot geslagen.
Zeer ziek ervan.
's Avonds een crisis gehad denk wel dat het daar van komt gans de nacht ook zeer ziek van geweest,
's morgens kon ik bijna op mijn benen niet staan of gaan.

Maandag 12 februari

Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag mijn tweede bovenbroek aangedaan.
Kon het niet meer uithouden van de pijn in mijn billen in mijn billen en benen het was koud weder nu te zien wat het zal zijn
het is toch licht verbeterd.

Zaterdag 17 februari

Niet bij Rachel geweest.
X gedaan om 10 ure. Laatste maal.

Woensdag 21 februari

Op deze dag begin van een grote valling.
Nu te zien hoe lang ze zal duren.
Op deze dag om veloplaten gereden.

Zaterdag 24 februari

Niet bij Rachel geweest.
De valling is verslecht.
's Avonds zo moeten slokken dat gansch mijn lijf omkeerde was zeer slecht ervan
's nachts ook ziek geweest.

Zondag 25 februari

Niet bij Rachel geweest.
Op deze morgen zeer ziek van die valling nog wat moeten slokken.
Pijn in de oren 's namiddags na het eten zo een slokcrisis gehad.

Maandag 26 februari

Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag wederom zeer ziek veel pijn aan de mage en hoofdpijn 's avonds om 9 ure tijdens het slapengaan een crisis gehad zo pijn in de benen en mage en zo zweten was erg was al begonnen in de namiddag.
Zo gansch de rechterkant en het hoofd

Dinsdag 27 februari

Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag om mijn ziekengeld gereden.
Was zeer ziek op de baan bijzonder in het hoofd wist bijna niet waar ik was.
Was zeer koud en mistig weder stont zero om 10 uren.
Op deze dag heeft de zwarte duivin 149 Orléans haar tweede ei gelegd
is gepaard met ouden Bleken.

Zaterdag 3 maart

Niet bij Rachel geweest.
Op deze morgen ziek kan bijna mij stoof niet ontsteken maar gaat buiten,
hier nevens naar het huis en de koer en alles gaat over zodus
heb nu de zekerheid dat het zenuwen zijn is erg genoeg.

Donderdag 8 maart

Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag komt Dokter Vercauteren terug ten huize.
Bloeddruk 14 1/2.
Vandaag een binnenband gekocht op het Seleskest
voor 124 fr. welke nu in mijn voorwiel steekt.

Zondag 11 maart

Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag zeer ziek veel pijn in het hoofd en tandpijn dat het erg is ook 's nachts heb veel pijn in de tanden linkerkant.

Dinsdag 13 maart

Niet bij Rachel geweest.
Deze dag niet geworden.

Woensdag 14 maart

Op deze dag heeft de schouw gebrand om 9.30 u. en de Brandweer heeft ter plaats geweest bij mij thuis en de politie ook dus voor de schouwbrand was mij dat een boel in huis maar alles is toch goed afgelopen voor ons.

Donderdag 15 maart

Niet bij Rachel geweest.
De jonge zotte trouwers uit de Congosteeg n°8 Rudy Smekens en Raymonds De Wilde verhuizen naar de Congosteeg n°24.

Vrijdag 16 maart

Niet bij Rachel geweest.
Gewicht op deze dag 77,5 kg.
juist om halftwee met broek en veste aan twee bovenbroeken twee paar kousen twee jakken
volledige winterkledij aan dus.

Maandag 19 maart
Niet bij Rachel geweest.

Dinsdag 20 maart
Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag zo versom 12.30 u.
zo verschoten van het schieten
hiernevens in n°8 Congosteege
was er niets goed van
met een alarmpistool.

Donderdag 22 maart
Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag heeft er ene geweest
van Madame haar brand azuranze
voor opmaak
zeer goed voor mij.

Gaat terugkomen voor mij in de
Brandverzekering
te schrijven.

Vrijdag 23 maart
Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag heeft de kleinzoon van Madame De
Sutter
bij mij thuis.
Heeft gezegd de huizen zijn
veertien laatste van Madame haar zoon.
De voorste van de kleinkinderen.
Voor dienen brand den 14 maart 1973.

Zaterdag 24 maart
Niet bij Rachel geweest.
Op deze namiddag om 4.30 u.
de kleine Nancy Van de Castele gezen
aan de bakkerij van Bombeke.
Nancy Van Castele.

Zaterdag 7 april
Niet bij Rachel geweest
Op deze dag zeer ziek
Veel pijn geweldig veel pijn
haast bijna niet uitstaan
veel moeten spuwen geweldig ziek de wanhoop
de wanhoop nabij.

Donderdag 12 april
Niet bij Rachel geweest.
Op deze morgent nog altijd ziek
wederom zo moeten braken en schijten
was erg
ook heb nog nooit zo ziek geweest of dan.

Maandag 16 april
Op deze dag moet de zwarte 149 Orléans
uitpikken na 18 dagen broedden
is gepaard met Blauwe Elfponder 318
Slechte eieren.

Dinsdag 17 april
Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag heeft dokter Vercauteren
terug ten huize
gevoerd mij niets goed
was iets aan het hart
mag niets doen veel rusten
niet naar boven gaan
denk aan een hartziekte te lijden.

Woensdag 18 april
Niet bij Rachel geweest.
Op deze nacht voor het eerst geen inwendige
pijnen gehad maar 's morgens zo zweten
en aardig bij het opstaan
en zeer veel pijn in de rugge en de borst
dacht dat ik ging sterven
om 10 1/2 ure voor het eerst een pastil genomen
voor mijn hart
's avonds tijdens het slapen gaan
een hevige crisis gekregen
en geweldige pijn in de maagstreek en schouder
en rugge en als me neerlegde voor te slapen
begon ik zo te zweten dat mij afliep.

Donderdag 19 april
Niet bij Rachel geweest.
Op deze morgent zeer ziek
ten gevolge van de hevige crisis

welke ik van de nacht heb doorgemaakt
's Voormiddags zo een hevige pijn
op de borst is bijna niet uitstaanbaar
nu te zien hoelang het nog zal duren.

Vrijdag 20 april
Op deze morgent naar het Hospice gevoerd
met Hart enfarcet
heb daar zes ure met zuurstof gelegen
dacht dat ik dood was in de 900
op deze avond nog bloedtrekken uit mijn arm.

Zaterdag 21 april
Op deze nog altijd in het Hospice

Zondag 22 april
op deze voormiddag tusschen 10-11
Rachel het eerst weest bezoeken

Maandag 23 april
Op deze dag heeft Rachel teruggeweest
tusschen 10-11 ure.

Dinsdag 24 april
Op deze dag heeft Rachel niet geweest
dus een slecht punt.

Woensdag 25 april
Op deze dag heeft Rachel geweest
tusschen 7-8 ure.

Donderdag 26 april
Op deze dag Rachel niet geweest
slecht punt.

Vrijdag 27 april
Rachel niet geweest
slecht punt.
Op deze dag berecht
Heilige sacramenten der stervenden gehad
volledig gezaft en pauselijke zegen
dus sterven om 11.30 u.

Officiële datum van overlijden:
woensdag 9 mei 1973.

(de spreker trekt het voorgordijn open...)

SCENE 1

Op het achterkoertje van het huis van Achiel)...

Rachel Houd ge van uw man?

Ja, natuurlijk.

Hoe moet ik dat uitleggen.

Het is al zo lang geleden.

Het heeft zo kort geduurd.

Ik kan me nauwelijks
meer voorstellen wat
onze verhouding als man en vrouw
heeft kunnen zijn.

Neen, neen!

Mathilde deed de deur op een kiertje open.

Ze had haar mooie grote handen op
de deurnop gelegd.

Boven haar viel de regen kletterend op
de ramen van het trappenhuis.

Hij heeft een verschrikkelijke nacht doorgemaakt
na de aanval van gisteren.

Houd ge van uw man?

Wat een vraag. Natuurlijk!

Ze hoorden zijn fluitende ademhaling.

Mathilde kwam dichterbij...

Rudy Is daar iemand?

Achiel.

Zijt gij het?

Het is Rudy hier.

Rachel Wat is dat met U?

Wilt ge maken dag ge wegkomt!!

Rudy Oh pardon!

Ik dacht dat ik Achiel bezig hoorde:

tegen de duiven.

Achiel niet thuis?

Rachel Wat voor een boer zijt gij?

Rudy Achiel kent mij.

Ik moet niet werken vandaag.

Ik woon hier nog niet zolang maar Achiel kent mij!

We hebben hem verleden week nog geholpen
met dat nieuw kot.

Rachel Maak dat ge wegkomt.

Ik heb niets met U vandoen.

Rudy Zijt gij Madam De Wolf?

Achiel heeft mij al over U verteld.

Ja.

Ik heb verleden week met mijn vinger

tussen een machine gezeten!

Rachel Achiel zal U dan ook wel verteld hebben

dat hij hier niets niemand vandoen heeft.

Rudy Ja. Achiel zegt niet veel.

Hebt ge mijn vliegtuig niet zien liggen?

De remote was kapot en het is zeker

hier gevallen.

Het is Rudy eh.

Een beetje aan het lezen?

Ik heb het gehoord.

Schoon weer hé?

Rachel Wilt ge een beetje uw manieren houden

en verdwijnen daar vanwaar ge gekomen zijt!!

Rudy Madam.

Het is Rachel zeker hé?

Het moet hier ergens liggen...

Is hij ziek?

Rachel Nee, hij is niet ziek.

Rudy Hij is op commissie

ik heb hem zien doorrijden.

Rachel Moet ik het U nu nog eens vragen?

Rudy Wel, als ik eens naar zijn duifjes mag

kijken.

Hij kweekt goed hé.

Ik heb gisteren een stier zien staan

met één achterpoot in de plaaster!!

Wilt ge een keer lachen?

Ik zal U eens doen lachen!

Niet kijken hé.

Wacht.

Ja.

...

Wilt ge het ook eens opzetten?

Rachel Nee merci.

Ik heb nog vanalles te doen.

Rudy Kijkt eens!

Hij kan zijn wijvekes goed wegsteken, Achiel.

Rachel Gij zijt brutaal.

Wat is er met U?

Ga voort gij hangt mijn kloden uit.

Rudy Ja dat zeg!

Dat het schoon is.

Gij zijt ook een deugniet hé.

Waar haalt ge het uit?

Rachel Ik moet weg.

Ik moet naar huis.

Rudy Ge zijt toch thuis.

Of woont gij hier niet misschien?

Rachel Nee ik woon hier niet.

Rudy Ah, dat wist ik niet.

Achiel zei...

Rachel Wat zei Achiel?

Rudy Mijn vliegtuig ligt hier zeker niet hé.

Ik ga maar eens terug.

Dat hij naar het zothuis geweest is.

Naar Ghuislain bij Van Acker voor de zenuwen.

En binnen vier weken terug.

Hij moet.

Hij gaat rijlessen volgen voor een brevet

voor met de auto te mogen meerijden.

Geleider.

En dat hij zeer veel zenuwen krijgt aan zijn

maag van teveel ijscrème te eten.

Te koud.

Hij gaat lessen volgen voor coiffeur ook.

De onduleren en miss-en-plis en manicure.

Maar hij weet nog niet op de Tolhuislaan

of naar de Borluutstraat.

Die pijn aan zijn maag.

Aan zijn ribben, aan de rechterkant s'nachts.

En overdag, zijn gezicht zo tot in de nek.

Crisen, zegt hij.

Van de Vijver zoekt een boereknecht.

Op Lochristie in de Vijverstraat.

Ze zoeken een boereknecht.

Al vier electroshocks gekregen van Dr.

Verstraete!

Hij heeft zijn revolver laten repareren.

Maar hij ging weer niet.

Hij heeft hem dan weer laten maken.

Nog eens duizend frank.

Bij Marcel De Wulf op de Oude Beestemarkt.

Hij moet purgeren met Herbesant.

In de Flandria Palace kunt ge U aangeven voor de Spoorwegen.

Raymonde is ook geweest.
Vrouwen ook.

Volgens mij is hij gelijk ik.
De mens is niet gemaakt om te werken.
Verleden week was hij bijna dood.
Verslikt in zijn elexier.

Hij heeft geschreven, Achiel,
naar het Nationaal Huwelijkswerk,
Postbus 33, Gent.

Rachel Hoe weet gij dat allemaal?

Rudy Ik weet dat.
Ik heb maar een half woord nodig.
Gij zijt zijn lief!

Hij heeft het zelf gezegd.

Rachel Wat heeft hij gezegd?

Rudy Hij zegt.

Ge hebt hem geslagen.

Wacht!

Achiel Rachel?

Rudy Ah, Achiel.

SCENE 1.2.

Achiel Als het zo is dat ze zeggen
dat het verandert
dan het verandert.

Het zomert minder en koud.
's Nachts 13 graden.

De radio geeft nog kouder weer aan
voor de nacht.

En 's avonds begint het wederom.

Geweldig koud en ze zeggen
dat het nog kouder zal vriezen.

Koud weder en vorst.

Koud.

Sneeuw en vorst.

En zeer glad.

Het wil niet beteren.

Altijd koud en ziek.

Nog altijd koud.

Ik kan niet gaan stempelen en
ik kan niet naar de Muide.

Hoe gaat het zo verder.

Ik weet het niet.

Het is zo bitter koud.

Ze is geweest.

Mijn zaad geschoten in haar Mie.

Het was bitter koud en

het vroom min 10 graden.

De radio zegt niets.

Hetzelfde.

Nog altijd koud weder en sneeuw.

Gans de dag sneeuw.

Zeer ziek en veel zenuwen.

Een crisis gehad.



Ik heb dat niet gezegd.

Vraag het aan Raymonde.

Hij zegt dat.

Hij ziet U graag zegt hij.

Ik moet weg.

Maar het zal wel zijn.

Ge ziet,

ik zou zoiets nooit doen,
en ge kunt doen wat ge wilt maar
hij was zeer kwaad.

Hij zegt

dat ge niet meer kwam
en dat het niet mogelijk was
om met U te wonen...

Rachel Hoe wéét gij dat?

Rudy Ze zeggen dat.

Hij zegt dat.

Ge kunt er niet van scheiden hé.

Rachel Van wat.

Rudy Van wat?

Van hem.

Ik zie dat wel.

Ge ziet hem graag.

Doe uw ogen eens toe.

Raymonde wordt te dik.

Niet slaan Madam.

Ik ben toch vriendelijk tegen U.

Een zacht vel hebt gij.

Ik heb iets voor U.

Hier. Voor U.

Bitter koud en strenge nachtvorst.
Geweldig koud.

De weerkundigen zeggen
dat het nog een maand zal duren.

Rachel is geweest vandaag.

Het was zeer geweldig koud en
het vroom 17 graden.
dat is al wat nietwaar.

's Middags,

om 12 uur,

een heldere hemel,

en het vroom nog 11 graden.

Zeer koud weer en

veel sneeuw.

13 graden en

sneeuwstormen.

een felle Oostenwind.

Zeer slecht en

het is nog voor vier weken.

Dat is een nieuwe koudegolf die begint.

Helder weer maar

zeer lage temperaturen.

Het is nog altijd koud weder,

zeer koud zelfs geworden.

Het is nog verre van goed.

Veel te koud weder en vorst.

Ik ben niet kunnen gaan stempelen.

En zeer ziek.

Zo koud en ziek?

haast onmenselijk ziek zelfs.

Nogal erg.

Het vriest het nog om 10 uur

11 graden met sterke Noord-Oosten wind.

Bijtend koud.

De dagen zijn één uur gelengd.

De zon gaat onder juist om 4 uur.

De dagen zijn 's avonds gelengt met één uur.

's Morgens al met een half uur.

Dus al goed maar bijtend koud.

Het stempellokaal sluit,

ten gevolge van de strenge vorst en koude.

Dat is nog nooit gebeurd.

Het vriest het nog 13 graden om 9 uur

's morgens,

bij heldere lucht en wind.

Dat is nogal straf.

Ik slijt vanbinnen.

Te koud.

Het vroom en altijd maar vroom....

SCENE 2

In een café...

Achiel Madaame...Madam.

Ze zullen gaan komen.

Binnen een uur zijn ze daar.

Van Barcelona.

Niet te geloven.

Elfhonderd kilometer op een dag en een nacht.

Dat is toch het mooiste wat er is.

Dat instinct.
Soms lossen ze eerst een paar korven zwakke.
Oude duivers.
Een uur daarachter de vliegers.
De arenden in het bebergte attakeren de zwakke
en de weg is vrij. voor de strave.
Geen honger meer.
De Pyreneeën Madam.
Dat is bij de mensen toch ook zo.
Drinkt ge nog iets?
Ik wil U dat wel eens laten zien als ge wilt.
Als er zo een duiver binnenkomt gewaaid.
En hij ziet zijn duivin terug.
Er zijn smeerlappen die ze afschieten
als ze niet rap genoeg vallen.
Om toch maar die ring zo rap mogelijk
in die konstateur te krijgen.
Geloof ge dag.
Rachel Gij zijt een echte liefhebber geloof ik.

Veel zenuwen nog altijd
De gevolgen ervan
Ge weet wel zeer zeer slechte dag
nog altijd de gevolgen ervan
ge weet wel van wat
Dit zijn de goede zenuwpastillen
de naam is Lactargil
Laboratoire Bernard Carré
Brussel Bruxelles
De dokter is geweest
bij mij geweest
een kleine indigest zegt hij
Nu kijken wat het wordt
Dus zeer slechte nacht
de gevolgen ervan
Gans de voormiddag moeten slapen
Op de middag hevige pijnen aan het hart
Wreed opgejaagd geweest
Niet goed verre vandaar

om lief te hebben.
Rachel Achiel ik zie U de liefste van allemaal!
Ge hebt het zelf gevraagd.
Ik zie het meest van U.
Achiel Dat ligt niet anders bij mij.
Ik laat mij niet beïnvloeden.
Dat weet ge toch ja.
Rachel Ge moet zacht zijn met mij Achiel.
Achiel Ik ben zacht.
Dat weet ge nu toch al.
Ik denk aan uw geluk.
Ik wil wel met U.
Rachel Ge zijt altijd zo rap.
Achiel Bloed niet altijd elkander past.
Ge moet rap zijn.
Men moet zich al eens verzetten.
Eens op een ander kot gaan zitten.
Rachel.
Ik ga weg uit de Congosteege



Achiel Madam, dat zijn geen echte.
Gij zijt ook goed geringd zie ik.
Twee...
(haar sjaal valt)
Achiel Wacht.
Rachel Ik ken U nog geeneens.
Achiel Achiel.
*(hij kust haar hand,
haar handschoen valt,
hij "nodigt" haar uit,
ze belandt op zijn rug,
ze kijken elkaar in het gelaat.)*
Rachel Woont gij alleen?
Ik ben veel alleen.
*(als twee duiven geweest,
schuiven ze van elkaar,
ze kussen elkaar,
Rachel tilt haar kleren op)*
Achiel Waar is dat van?
Rachel Van mijn kinders.
Achiel Waarom hebben ze zo ver gesneden?

SCENE 3

(zang)
Goede morgen
Goede middag
Goede avond
Tamelijk goede dag
Over het algemeen goed

Veel zenuwen aan het gehoor
Geen goede nacht
Pijn aan het hart
Zeer kort op mijn adem geweest
Des morgens een geweldige crisis gehad
Ik/Hij meende als
dat ik/hij ging sterven
Het leven biedt voor mij niets meer dus Z.
Hoe zo
Zo gaat de wereld maar door en blijft het zo
Komen en gaan
Ziedaar ziedaar de alledaagse gang in deze
wereld
Komen en gaan
Komen en gaan
Komen en gaan
Komen en gaan.

SCENE 4

Zomerliefkermis...
Achiel Laat mij eens naar U kijken.
Ge ziet er schoon uit.
Ze spreken al over ons.
Waarom zijt ge naar hier gekomen?
Rachel Omdat ge het mij gevraagd hebt!
Hoe is het met uw vader?
Achiel Ik moet U iets zeggen.
Ze zeggen:
in het leven moet ge iets hebben om lief

en ik kom bij U wonen.
Rachel Achiel, ge kunt niet.
Uw vader wil dat niet niet.
En het is.
Ik weet niet of ik dat wil.
Het is veel te vlug.
Achiel Gij hebt schoon ogen.
Rachel Ge moest mij iets zeggen.
Achiel Ge zijt zo dun en blank.
Rachel Zijt ge gisteren bij de dokter geweest.
Achiel Uw ogen zijn zo bleek.
Rachel Ze zeggen dat er een goede dokter
op Evergem woont.
Wat heeft hij gezegd?
Achiel.
Wilt ge stoppen.
Ge ziet er niet goed uit.
Achiel Dr. Vercauter heeft gezegd dat ik er goed
uitzie.
Is het goed.
Ge moet mij zo niet aanvallen.
Mijn vader heeft daar niets mee te zien en
ik voel mij goed.
Ik heb U toch gevraagd om te komen.
En ge zijt gekomen.
't Is toch goed dus.
Waarom vraagt ge dat dan allemaal
Rachel Kom,
we gaan nog eens langs de kermis.
Achiel Omdat ge niet kunt.

Ik weet wel waarom ge gekomen zijt.
Maar ge kunt niet.
Rachel Wat is er met U.
Achiel Ja wat is er met mij!
Weet ge het niet?
Last,
Mijn benen, mijn hoofd.
Rachel Nee Achiel.
Kom hier.
Ik zie U graag.
er is zoveel.
Ge weet dat ik vandaag
niet kan.
Morgen.
Achiel Morgen kan ik niet.
Ik moet mijn duiven binnen doen.
Rachel Overmorgen dan.
Achiel Dan kan ik ook niet.
Dan komen ze terug.
Het is de dertiende,
dus ge kunt niet.
Waarom zijt ge dan gekomen?
Rachel Omdat ik alleen was.
En omdat ik U terug wou zien.
Achiel De man loopt hier en
de vrouw loop ginder.
Wat wilt ge eigenlijk.
Ik zie het in uw ogen.
Ge staat te wippen van de goesting,
dat het schoon is.
Waar hebt ge dat gekocht.
Ge daagt uit.
Kent ge de sex,
Rachel.
De sex.
X.
Iks, iks.
Rachel Voelt ge U alleen Achiel.
Achiel Ik vroeg U een vraag!
Ja.
ik ben alleen.
Ik ben ik,
ik.
En voor de rest
kan ik morgen wel.
Maar gij kunt niet.
Ge gaat met hém.
Hier zie.
Twee kaarten voor de jaarbeurs.
Wat gaat ge morgen aandoen?
Rachel Morgen kan ik niet.
Ik ga met Mareel.
Hij heeft het mij gevraagd
en ik ga met hem!
Achiel Ziet ge wel.
Wat heb ik gezegd.
Ge wilt morgen niet.
Rachel We zullen zien.
Achiel Als ge mij kent,
en ge kent mij,
dan zult ge iets moet doen.
Ik heb kapoten mee.
Wat gaat ge doen.
Rachel Ik wil met U naar de kermis.
Daarom ben ik naar hier gekomen.
Achiel Dus ge wilt niet?
Gaat ge nu morgen mee naar de jaarbeurs?
Ja of nee.
Rachel Ik ben moe.
Ge denkt niet na.
Ik zeg het U.
Morgen kan niet anders.
Moet ik het op uw buik schrijven misschien?
Achiel Zeg tegen Mareel
dat hij mijn zak opblaast.
De mensen kijken naar ons.
Ik wil met U.
Rachel Achiel,
ik zie U graag.
Ge weet het.
Achiel Ik weet het, ja.
Ik weet het.
Ik hoor niet anders dan slecht.
Niet ik.
Gij.
Rachel Gij, ja.
Gij.
Geen mens anders.
Niets zomaar vanzelf.

Om hoe laat hadden wij onze afspraak?
En om hoe laat was ik hier?
En dat het niet moeilijk is om af te breken.
Maar opbouwen...
Bomen komen elkaar niet tegen
maar mensen wel.
Achiel Ik ben toch geen boom ik.
Ik ben een mens.
Iemand afbreken.
Dat is toch het gemakkelijkste wat er is?
Maar iemand uit de put halen!
Toe, Rachel.
Trekt eens aan mijn fluit.
Trekt eens aan mijn fluit.
Rachel Achiel.
Zijt ge zot!
Hier op straat.
Achiel Toe. Pakt hem eens vast. Wat is het? Ja?
Ge zijt toch niet beschaamd.
Het interesseert u niet?

SCENE 5

In het huis van Achiel...
Achiel Ik dierf niet goed
Maar tevens dacht ik dat het moest
haar als een witte violier bekijken
een dorp in de natuur
zo zeer onzeker waar het ligt
en zonder kaart of ander teken
er naar zoeken, op de tast
zodat, eens ik het vond
het er nog nooit geweest was
pas tot dan, ineens, het is.
Het leven ligt veel dieper dan verwacht.
Het ligt, als lakens weggeschoven onder een
matras,
verborgen onder vele lagen grond.
'Is zeker weten dat het denken zich
zoals het water, zich daar door,
dus hoger boort en boven komt
daar waar ik zat te wachten
en gulzig dronk.
Mareel Meneer De Baere.
Dokter Malfait.
Achiel Ik heb een dokter.
Dokter Vercauteren.
Mareel Ik neem zijn visites over.
Vakantie.
Achiel Had ik vandaag visite.
Vergeten.
Mareel Het zal niet lang duren.
Doe uw kleerkes maar uit.
Het is hier niet te warm vind ik.
Woont gij hier al lang?
Zet U maar neer.
Achiel 600 kilo kolen.
Mareel Hebt ge geen stoel.
Achiel Ik heb ze opgestookt.
Mareel Zijt ge al bij het O.C.M.W. geweest?
Achiel Ik ben van het O.C.M.W..
Mareel Gij ziet er niet goed uit.
Oude remedies. Sta daar maar op.
Steekt uw tong maar eens uit.
(hij onderzoekt de patient)
Achiel Wilt ge mij Lactargil voorschrijven dokter.
Hij is uit.
Mareel Doe uw broekske ook maar uit.
Uw tikker, Meneer De Baere.
Het tocht hier.
(De "dokter" opent de deur. Rachel stapt binnen.)
Rachel Mareel, wat is dat?
Achiel Mareel!
Wat voor een smeerlap is dat?
Mareel We gaan eens klappen.
Achilleus!
Achiel Ik wil niet dat gij hier komt.
Mareel Ik wil niet dat zij hier komt Meneer De
Baere.
Is dat uw duiver.
Hij is zot van zijn duivin.
Schoon.
Geschilderd als petroleum.
Wat vindt ge van mijn "Bleke", Meneer De
Baere.
Achiel Ik heb gezegd:
gij moet hier niet komen.
Wat doet hij hier?
Rachel Ik heb het hem gezegd. Doe uw kleren aan.

Mareel Hier gij.
Ge hebt gezegd dat ge van mij zijt.
Ge kunt dat zo zacht zeggen.
Rachel doet wat ze wil.
Achiel Laat haar gerust.
Ze weet wat ze wil.
Mareel Weet gij wat ze wil.
Achiel Wat wil ze.
Mareel Dat gaat U niet aan.
Als Rachel, om maar iets te zeggen,
morgen met mij naar de Congo wil vertrekken,
dan zijn dat mijn zaken.
Is dat dat ijzeren hekken waar ge mee naar bed
gaat?
Dat rammelt nogal zeker!
Is het nu gedaan ja.
Kom hier gij.
Hier!!!
Kom hier dat hij het ziet.
Kent ge mij niet meer misschien.
Ge zijt anders zo traag niet, hé Achiel.
Hier zie.
In haar mie, in haar mond, in haar mie, in haar
mond.
Rachel Achiel ik wist hier niets van!
Mareel In haar mie, in haar mond!
Rachel Laat mij los!!
Mareel In haar mie, in haar mond!!!
Rachel Hij is ziek!
Mareel In haar mie...
Rachel ... hij is echt ziek...
Mareel ...in haar mond!!!
(hij duwt Rachel brutaal van zich weg.)
*(Achiel stapt plots naar de voordeur en draait ze
op slot)*
Achiel Ik zo maar een uil, denken ze.
...
Waar haalt hij dat van?
Rachel Wat?
Achiel Wat hij zegt?
Ge zijt mis.
Hetgeen ik gezien heb kan er niet om liegen.
En hetgeen ze vertellen zal ook wel juist zijn.
Als mijn vader nog leefde dan zou hij
zijn hond achter U schieten.
Verstaat ge mij.
Ik zal niet meer komen.
Ik wil U niet in de weg lopen.
Mareel Ze zegt juist hetzelfde.
Rachel Ge liegt.
Hij liegt.
Mareel Ge zijt mis.
Achiel Ik heb het al lang in mijn kijkers.
Gij kwam van de tram en hij stond in de winkel
van Begijn en ge liep de winkel snel binnen
zonder eerst naar huis tekomen.
Ge geeft mij geen occasie.
Van als ge ziet dat ik mijn schoenen afdoe
zegt ge: "Ik ga op commissie nietwaar,
gij gaat niet mee want uw schoenen zijn al uit!"
Mareel Hij is gevaarlijk.
Rachel Uw muil gij.
Mareel Ik heb een brief geschreven naar de
vrederechter.
Rachel Gij hebt juist niets gij.
Twee droge ballen.
Achiel, geloof er niets van.
Ik wist hier niets van.
Achiel Hij weet het wel.
Hoe weet hij, gij hebt hem verteld.
Mareel Dat hij geweldig kwaad was op U
en dat hij naar de Glazen Straat trok
waar hij zijn beer heeft uitgelaten en
hem goed geamuseerd heeft nogal goed dus.
Veel D punt van gehad...
Rachel Waarom doet ge dat.
Achiel Ik geloof U niet meer.
Rachel Ik ben uw eigendom niet klootzak.
Mareel Ge moet zo niet roepen tegen mij.
Achiel Ge kunt niet scheiden van hem nee.
Rachel Maar ik wil met U.
Achiel Ge zijt niet meer gelijk vroeger.
Rachel Ge moet maar durven.
Achiel Ge ziet mij graag op papier ja.
Rachel Ja op papier ja.
Schrijf het maar op.
...
Achiel Ge kwetst mij.
Nog zo ver niet als ik U zie betrouw ik U nog.

Mareel Zijn we nu eindelijk gekomen waar we moeten zijn
Meneer De Baere...
(Achiël stapt naar Rachel)
Rachel Doe uw kleren uit.
Uw klerkes uit zeg ik!
Ge zult niet rap de kans meer hebben met mij.
Rachel Achiël, nee!!
Achiël Mijn Z. geschoten in haar mond.
Laatste maal.
Nooit meer afspele dus.
Gedaan.
Lees mij nog eens wat voor.
Waar is die natte mie.
(hij laat haar plots gerust)

SCENE 5.2

Achiël Mijn zaad voor de laatste maal geschoten voor haar vertrek.
Voor de laatste maal.
Ze is vertrokken naar de Alpen.
Coursevel.
De sneeuwvelden dus.
Rachel De Wolf is teruggekomen van de sneeuwvelden.
Mijn zaad geschoten in haar mond.
Mijn zaad geschoten in haar Mie.
's Morgens zelf mijn zaad geschoten.
Hem zelf afgespeeld.
Niet dit, de laatste maal,
Voor goed.
Ze wilde mijn tsirlo niet meer in haar mond nemen.
Dus ziet ze mij niet graag.
Gedaan.
Ze moet het niet meer doen als het tegen haar goesting is.
Zij is naar de jaarbeurs geweest.
Maar ze heeft niets gezegd,
ik moest het niet weten.
Niet schoon gedaan.
Mijn zaad geschoten in haar Mie.
Dit was de laatste maal.
Gedaan.
Niets.
Ik ben bij haar geweest.
Maar niets te maken.
Ze is niet meer zoals vroeger.
Van deze dag af, gedaan.
Toen ik bij haar kwam waren alle kasten zorgvuldig dicht gedaan.
De spaarpot was weggepakt.
Zoiets heeft ze nog nooit gedaan.
Daaraan zie ik dat ze mij niet vertrouwt.
Ze ziet mij aan als een dief.
Daarom zal ik nooit meer in haar huis gaan.
Ze heeft mij een tand getrokken.
Nog eens.
Ze gaat naar Eke.
Ze zegt mij dat ze om 6 uur aan Het Station Zal zijn.
Maar om 6 uur was ze al thuis.
Nog goed dat ik niet aan het Station stond.
Ze doet niets anders dan met mijn voeten spelen.
Ze wilde niet mee naar de markt,
omdat Christine bij haar kwam.
Als ik 's avonds bij haar kwam
en haar vroeg of er iemand geweest was,
antwoordde ze van nee.
Ze heeft gezegd dat ze niet meer komt.
Nu te zien wanneer ze terug komt.
Ze is niet geweest.
Het is altijd koud weder en sneeuw.
10 graden vorst.
Ze heeft niet geweest.
Ziek geweest.
Dan is ze geweest,
maar om 8 uur wilde ze al voort.
Ze mag altijd om 8 uur voortgaan nu.
Het is de laatste keer dat ik bij Rachel geweest ben.
Nu te zien wanneer ik terug ga.
Ik ben zeer ziek.
Niets.
niets.
Het leven biedt mij niets meer.
Een zeer slechte dag.

Ik zal voortaan nooit meer bij haar komen...
(Achiël zingt)
Achiël Ik er hier dan niemand die mij kent?
Awel ik ben nochtans de sterkste man van Gent.
Om jullie dan eens mijn force te tonen,
ik stek er ene vast en ik steek hem naar omhoog.
'k Laat hem vallen,
staat hij weerom op,
awel 'k geef hem een klop
en een bok van mijne kop.

SCENE 6

In de bar "Hawai"...
(Prinses Elisabeth zit op het grote gele tapijt, ze schikt haar grote kleed, het lijkt alsof ze bezig is met een groot nest.
Ze schikt haar veren...
Madame G. "pluimt" haar geliefkoosd meisje en telt het geld...)
Prinses Hier zitten teveel vliegen.
Madame G. Ik hoor niets.
Ge moet stilzitten dan gaan ze weg.
Of ge dat kunt is wat anders.
Zit stil Elisabeth.
Ge zijt zo schoon.
Gij bant de onrust uit mijn lijf.
Ge beeft!
Prinses Ja en nee.
Madame G. Wat is het: nee?
...
Ja, zei ik!
Ge ruikt.
Vers zweet.
Wild vlees.
Van wie houdt gij het meest, Elisabeth?
Een simpele vraag Prinses.
Wat is dat, vlees.
Beenderen.
Ik heb in mijn leven veel vogels in de hand gehad. Ik kan het weten.
Prinses Het is moeilijk om te weten.
Ik heb Madame niets te bieden.
Madame G. Vol, zacht vlees.
Weelderige bovenarmen. en
Witte, door zomersproeten gevlekte schouders,
een licht geopende mond met de dunste,
het bloed nauwelijks tegenhoudende lippehuid
die ik ooit gezien heb.
Prinses Madame...
(Madame G. zingt)
Madame G. Fluwelig blond
schouders schoot
water in de mond
ademnood
violengeur zweet
vermengd op huid
speeksel spleet
vermolten kus
en tonggelik
ook aan navel
handen navel
borsten buik
handen strelen
billen been
kreet uit kelen
lippen één
ogen rood gelijk
en eikelglans
hij komt en gaat
heel zacht en zoet
ik smeeik hem blijf
bemin je zeer
verdraag nog meer
bemin je weer...
(iemand klopt aan de deur)
Madame G. Kom binnen, meneer.
Dag mijn lieve schat...
Achiël Madame G;
Is Prinses Elisabeth...
Madame G. Vijftienhonderd frank.
Madame G. Het is vijftienhonderd frank.
Achiël Ik wil alleen maar afgetrokken worden.
Hoeveel is het voor tussen haar loezen?
Madame G. Weet ge het niet meer Achiël,
lieve schat.
Mijn vriendin is heel goed.
Zij kan goed poepen. Als we met twee...
Tweeduizend!

Achiël Nee, nee.
Ik wil alleen maar afgetrokken worden.
Door Elisabeth.
Madame G. Duizend frank, lieve schat.
Elisabeth!!
Uw freund ist hier!
Eerst maal dem tsirlo wasschen...
(Terwijl ze verdwijnt met Achiël, gooit Elisabeth een munt in de pianola)
(Achiël benadert haar schoorvoetend)
Achiël Ik zie U het liefst van allemaal.
Prinses Wat zoudt ge willen.
Kom...
Achiël Nee.
Prinses Wat is er?
Is het niet goed.
Achiël Nee ja het is goed.
Het is heel goed zo.
Prinses Ik kan niet zo goed wijs uit U.
Ik weet nooit wanneer het serieus.
Achiël Ik ben serieus.
Prinses Wat moet ik doen.
Achiël Niets.
Ik het iets meegebracht voor U...
Hier voor U.
Prinses Wat is er toch met U.
Wat is dat?
Achiël Sssts...
Wat zou dat kunnen zijn.
Prinses Ge zijt stout.
...
Eitjes!
Achiël Van mijn beste koppel
De Sproette met de Advokaat.
Prinses.
(hij neemt haar arm)
Wilt ge iets doen voor mij.
Prinses Achiël.
Achiël Wilt ge ze uitbroeden voor mij?
Wilt ge broeden.
(hij legt de eitjes in haar oksel)
Broedt.
Prinses.
Zijt ge bang?
Ik zal spreken tegen U.
Laat eens zien.
Ge moet ze goed tegen uw lijf sluiten.
Gij gelooft mij.
Prinses Spreek, Achiël.
Achiël Ik heb lang over U moeten nadenken.
Prinses En wat is het resultaat van uw nadenken over mij?
Achiël Ik geloof dat ik weet waarom ik U graag zie.
Prinses Zeg het niet, alsublieft.
Achiël Zijt ge bang voor de waarheid?
Prinses Ik ben bang van dat wat er achter zit.
Achiël Dus ge weet wat ik bedoel?
Ge beschouwt het als zottigheid.
Prinses Nee, ik ben serieus.
Het interesseert mij.
Achiël Prinses, ge weet dat ik U graag zie.
Ik wil trouwen met U.
Wilt ge trouwen met mij?
Prinses Ik kan niet zo goed wijs uit U.
Achiël Het is uw innerlijk en uw uiterlijk.
Ik wil aandeel hebben in U
en gij kunt mijn liefde deelachtig zijn.
Ik kende U van de eerste keer dat ik U ontmoette.
Voor ge iets zei
had ik U lief.
Voor ge iets deed waart ge van mij.
Ik hou van U.
Ik zweer het.
Ik zet U een huis!
Hier...
(Achiël trekt scheurend, de lappen geld uit zijn kleren)
Honderdduizend!!
Vijfhonderdduizend...
Tien.
Twintig.
Dertig. Een nieuwe brommer voor Rudy.
Veertig.
Vijftig. Een nieuw duivekot.
Nog eens vijfhonderdduizend!!
We trouwen en we vertrekken.
...

Prinses, mag ik uw bloedpen trekken?
(Prinses Elisabeth toont zich aan Achiel, hij trekt haar bloedpen.
Achiel, Prinses Elisabeth en Madame G. dansen.
Achiel blijft alleen achter...)

SCENE 7

In het huis van Achiel...

(Achiel is alleen. Met een pistool schiet hij zichzelf in de kleren)

Rudy Achiel, zijt gij dat??

Wat is dat?

Ge zijt aan het schieten!

Wat scheelt er.

Achiel Laat mij gerust.

Rudy Het is gelijk.

Ik heb U in dagen al niet meer gezien.

Zijt ge ziek geweest?

Is het van Rachel?

Gaat het niet?

Achiel Rudy, ik heb in mijn broek gescheten.

Rudy Zeg dat niet waar is hé.

In uw schoonste kostuum.

Zijt ge ziek in uw buik.

Wat hebt ge zitten doen die drie dagen?

Ge bibbert.

Ja zeg.

Achiel, voelt ge U niet goed?

(Rudy haalt een teiltje water)

Mag ik dat dingske hier pakken?

Doe uw schoenen maar uit.

Verdomme wat hebt gij gegeten?

Voor een grote mens.

Zo in uw broek.

(Rudy stopt het vuilgoed in een plastic)

Moet ik U wat afwassen?

Ja jong, 't is van plakkegem.

Rachel Ik had U gezegd dat ik naar Eke moest.
Hier.

Ik heb die broche van uw moeder mee.

Ik wil niet meer met U.

(Rachel gaat weg.

Achiel veegt met een stuk papier zijn sperma van de grond)

SCENE 9

Mei 1973...

Rudy Ge zijt er weer.

Komt ge als vriend of als vijand.

Het heeft niet lang geduurd hé.

Ik ben toch vriendelijk tegen U.

Ik kan U eigenlijk niet meer zien.

Weet ge dat.

Waarom zijt ge niet in de kerk geweest?

Achiel heeft mij gezegd dat hij op



Achiel Verwittig de Sint-Salvatorstraat maar.

Rudy Rachel!

Doe eens open toe.

Raymonde zei dat ik eens moest komen kijken.

Zal ik haar eens halen?

Ze is thuis.

(schot)

Allez jong!

Uw duiven!

Ge moogt gans de namiddag met haar spreken.

Alleen.

Toe.

Achiel.

Doe uw poortje eens open dat Raymonde

kan binnenkomen.

Hebt ge verdriet?

(schot)

Ja dat zeg.

Hebt ge nog veel kogels?

(Achiel schuift de sleutel onder de deur.

Rudy komt binnen)

Doe geen dwaze dingen hé jong!

De flikken hier binnen.

Dat moet ik niet weten.

Ik sta daar met drie kleurentelevisies!

Achiel 't is gedaan.

(Achiel geeft zijn pistool aan Rudy)

Rudy Geeft die revolver hier!

't is een alarm.

Ge zijt zo opgetelloord.

(Hij verschoont Achiel)

Hebt ge nog proper ondergoed liggen?

(Hij vindt een papieren zak)

Eens kijken of het uw maatje is.

Hier.

't is Rachel waar ge zoveel verdriet van hebt hé?

Ze is al lang niet meer geweest.

Weet ik dat wel.

Ik heb het wijveke van Bonte Naessens

op mijn dak zien zitten.

Die wil ook niet meer terugkomen.

Ge zult Moorken eens moeten loslaten.

Die haalt haar wel terug.

...

Zou het geen tijd worden om eens op

op onze stok te gaan zitten jong.

SCENE 8

Te velde...

(Rachel masseert de tsirto van Achiel)

Rachel Ge moogt komen als ge wilt.

Ik weet dat ge mij graag ziet.

Verstaat ge mij.

Ge zegt niets.

Ik heb uw huis opgekuist.

Gij zijt gisteren in mijn huis geweest.

Achiel Ge...

(hij komt klaar)

... wilt mij niet meer kussen!!

een verkeerde gevallen was.

Zijn linkse nier is blijven bloeden.

Ge hebt hem bedrogen waar hij bijstond.

Ge kunt nu doen wat ge wilt.

Ik zal het niet weten zeker.

Mijn vrouw is er kapot van.

Hier ligt geen gerief niet meer van U zeker.

Hij was veel te opgewonden van U.

Ik versta dat niet dat ge nooit niet meer kwam.

Hij had er kunnen geraken door U.

Dat weet ge toch...

Hij had nog veel overschot hé.

Hij had nog kunnen schrijven tot in het jaar

tweeduizend.

Schrijf gij ze maar vol.

Een januari, ik zie hem graag.

Twee januari, ik zie hem niet graag.

Drie januari, ik zie die andere graag.

Vier januari, ik zie mijn eigen graag.

Vijf januari, wie zoudt ge graag zien.

...

Ik denk dat het gedaan is.

Ik weet niets meer.

(Rachel gaat weg.

Rudy weent...)

EINDE