

Maandag 19 maart
Niet bij Rachel geweest.

Dinsdag 20 maart
Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag zo versom 12.30 u.
zo verschoten van het schieten
hiernevens in n°8 Congosteege
was er niets goed van
met een alarmpistool.

Donderdag 22 maart
Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag heeft er ene geweest
van Madame haar brand azuranze
voor opmaak
zeer goed voor mij.

Gaat terugkomen voor mij in de
Brandverzekering
te schrijven.

Vrijdag 23 maart
Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag heeft de kleinzoon van Madame De
Sutter
bij mij thuis.
Heeft gezegd de huizen zijn
veertien laatste van Madame haar zoon.
De voorste van de kleinkinderen.
Voor dienen brand den 14 maart 1973.

Zaterdag 24 maart
Niet bij Rachel geweest.
Op deze namiddag om 4.30 u.
de kleine Nancy Van de Castele gezen
aan de bakkerij van Bombeke.
Nancy Van Castele.

Zaterdag 7 april
Niet bij Rachel geweest
Op deze dag zeer ziek
Veel pijn geweldig veel pijn
haast bijna niet uitstaan
veel moeten spuwen geweldig ziek de wanhoop
de wanhoop nabij.

Donderdag 12 april
Niet bij Rachel geweest.
Op deze morgent nog altijd ziek
wederom zo moeten braken en schijten
was erg
ook heb nog nooit zo ziek geweest of dan.

Maandag 16 april
Op deze dag moet de zwarte 149 Orléans
uitpikken na 18 dagen broedden
is gepaard met Blauwe Elfponder 318
Slechte eieren.

Dinsdag 17 april
Niet bij Rachel geweest.
Op deze dag heeft dokter Vercauteren
terug ten huize
gevond mij niets goed
was iets aan het hart
mag niets doen veel rusten
niet naar boven gaan
denk aan een hartziekte te lijden.

Woensdag 18 april
Niet bij Rachel geweest.
Op deze nacht voor het eerst geen inwendige
pijnen gehad maar 's morgens zo zweten
en aardig bij het opstaan
en zeer veel pijn in de rugge en de borst
dacht dat ik ging sterven
om 10 1/2 ure voor het eerst een pastil genomen
voor mijn hart
's avonds tijdens het slapen gaan
een hevige crisis gekregen
en geweldige pijn in de maagstreek en schouder
en rugge en als me neerlegde voor te slapen
begon ik zo te zweten dat mij afliep.

Donderdag 19 april
Niet bij Rachel geweest.
Op deze morgent zeer ziek
ten gevolge van de hevige crisis

welke ik van de nacht heb doorgemaakt
's Voormiddags zo een hevige pijn
op de borst is bijna niet uitstaanbaar
nu te zien hoelang het nog zal duren.

Vrijdag 20 april
Op deze morgent naar het Hospice gevoerd
met Hart enfarcet
heb daar zes ure met zuurstof gelegen
dacht dat ik dood was in de 900
op deze avond nog bloedtrekken uit mijn arm.

Zaterdag 21 april
Op deze nog altijd in het Hospice

Zondag 22 april
op deze voormiddag tusschen 10-11
Rachel het eerst weest bezoeken

Maandag 23 april
Op deze dag heeft Rachel teruggeweest
tusschen 10-11 ure.

Dinsdag 24 april
Op deze dag heeft Rachel niet geweest
dus een slecht punt.

Woensdag 25 april
Op deze dag heeft Rachel geweest
tusschen 7-8 ure.

Donderdag 26 april
Op deze dag Rachel niet geweest
slecht punt.

Vrijdag 27 april
Rachel niet geweest
slecht punt.
Op deze dag berecht
Heilige sacramenten der stervenden gehad
volledig gezaft en pauselijke zegen
dus sterven om 11.30 u.

Officiële datum van overlijden:
woensdag 9 mei 1973.

(de spreker trekt het voorgordijn open...)

SCENE 1

Op het achterkoertje van het huis van Achiel)...

Rachel Houd ge van uw man?

Ja, natuurlijk.

Hoe moet ik dat uitleggen.

Het is al zo lang geleden.

Het heeft zo kort geduurd.

Ik kan me nauwelijks
meer voorstellen wat
onze verhouding als man en vrouw
heeft kunnen zijn.

Neen, neen!

Mathilde deed de deur op een kiertje open.

Ze had haar mooie grote handen op
de deurnop gelegd.

Boven haar viel de regen kletterend op
de ramen van het trappenhuis.

Hij heeft een verschrikkelijke nacht doorgemaakt
na de aanval van gisteren.

Houd ge van uw man?

Wat een vraag. Natuurlijk!

Ze hoorden zijn fluitende ademhaling.

Mathilde kwam dichterbij...

Rudy Is daar iemand?

Achiel.

Zijt gij het?

Het is Rudy hier.

Rachel Wat is dat met U?

Wilt ge maken dag ge wegkomt!!

Rudy Oh pardon!

Ik dacht dat ik Achiel bezig hoorde:

tegen de duiven.

Achiel niet thuis?

Rachel Wat voor een boer zijt gij?

Rudy Achiel kent mij.

Ik moet niet werken vandaag.

Ik woon hier nog niet zolang maar Achiel kent mij!

We hebben hem verleden week nog geholpen

met dat nieuw kot.

Rachel Maak dat ge wegkomt.

Ik heb niets met U vandoen.

Rudy Zijt gij Madam De Wolf?

Achiel heeft mij al over U verteld.

Ja.

Ik heb verleden week met mijn vinger

tussen een machine gezeten!

Rachel Achiel zal U dan ook wel verteld hebben

dat hij hier niets niemand vandoen heeft.

Rudy Ja. Achiel zegt niet veel.

Hebt ge mijn vliegtuig niet zien liggen?

De remote was kapot en het is zeker

hier gevallen.

Het is Rudy eh.

Een beetje aan het lezen?

Ik heb het gehoord.

Schoon weer hé?

Rachel Wilt ge een beetje uw manieren houden

en verdwijnen daar vanwaar ge gekomen zijt!!

Rudy Madam.

Het is Rachel zeker hé?

Het moet hier ergens liggen...

Is hij ziek?

Rachel Nee, hij is niet ziek.

Rudy Hij is op commissie

ik heb hem zien doorrijden.

Rachel Moet ik het U nu nog eens vragen?

Rudy Wel, als ik eens naar zijn duifjes mag

kijken.

Hij kweekt goed hé.

Ik heb gisteren een stier zien staan

met één achterpoot in de plaaster!!

Wilt ge een keer lachen?

Ik zal U eens doen lachen!

Niet kijken hé.

Wacht.

Ja.

...

Wilt ge het ook eens opzetten?

Rachel Nee merci.

Ik heb nog vanalles te doen.

Rudy Kijkt eens!

Hij kan zijn wijvekes goed wegsteken, Achiel.

Rachel Gij zijt brutaal.

Wat is er met U?

Ga voort gij hangt mijn kloden uit.

Rudy Ja dat zeg!

Dat het schoon is.

Gij zijt ook een deugniet hé.

Waar haalt ge het uit?

Rachel Ik moet weg.

Ik moet naar huis.

Rudy Ge zijt toch thuis.

Of woont gij hier niet misschien?

Rachel Nee ik woon hier niet.

Rudy Ah, dat wist ik niet.

Achiel zei...

Rachel Wat zei Achiel?

Rudy Mijn vliegtuig ligt hier zeker niet hé.

Ik ga maar eens terug.

Dat hij naar het zothuis geweest is.

Naar Ghuislain bij Van Acker voor de zenuwen.

En binnen vier weken terug.

Hij moet.

Hij gaat rijlessen volgen voor een brevet

voor met de auto te mogen meerijden.

Geleider.

En dat hij zeer veel zenuwen krijgt aan zijn

maag van teveel ijscrème te eten.

Te koud.

Hij gaat lessen volgen voor coiffeur ook.

De onduleren en miss-en-plis en manicure.

Maar hij weet nog niet op de Tolhuislaan

of naar de Borluutstraat.

Die pijn aan zijn maag.

Aan zijn ribben, aan de rechterkant s'nachts.

En overdag, zijn gezicht zo tot in de nek.

Crisen, zegt hij.

Van de Vijver zoekt een boereknecht.

Op Lochristie in de Vijverstraat.

Ze zoeken een boereknecht.

Al vier electroshocks gekregen van Dr.

Verstraete!

Hij heeft zijn revolver laten repareren.

Maar hij ging weer niet.

Hij heeft hem dan weer laten maken.

Nog eens duizend frank.

Bij Marcel De Wulf op de Oude Beestemarkt.

Hij moet purgeren met Herbesant.