

In de Flandria Palace kunt ge U aangeven voor de Spoorwegen.
Raymonde is ook geweest.
Vrouwen ook.
Volgens mij is hij gelijk ik.
De mens is niet gemaakt om te werken.
Verleden week was hij bijna dood.
Verslikt in zijn elexier.
Hij heeft geschreven, Achiel,
naar het Nationaal Huwelijkswerk,
Postbus 33, Gent.
Rachel Hoe weet gij dat allemaal?
Rudy Ik weet dat.
Ik heb maar een half woord nodig.
Gij zijt zijn lief!
Hij heeft het zelf gezegd.
Rachel Wat heeft hij gezegd?
Rudy Hij zegt.
Ge hebt hem geslagen.

Wacht!
Achiel Rachel?
Rudy Ah, Achiel.

SCENE 1.2.

Achiel Als het zo is dat ze zeggen dat het verandert dan het verandert.
Het zomert minder en koud.
's Nachts 13 graden.
De radio geeft nog kouder weer aan voor de nacht.
En 's avonds begint het wederom.
Geweldig koud en ze zeggen dat het nog kouder zal vriezen.
Koud weder en vorst.
Koud.
Sneeuw en vorst.

En zeer glad.
Het wil niet beteren.
Altid koud en ziek.
Nog altijd koud.
Ik kan niet gaan stempelen en ik kan niet naar de Muide.
Hoe gaat het zo verder.
Ik weet het niet.
Het is zo bitter koud.
Ze is geweest.
Mijn zaad geschoten in haar Mie.
Het was bitter koud en het vroom min 10 graden.
De radio zegt niets.
Hetzelfde.
Nog altijd koud weder en sneeuw.
Gans de dag sneeuw.
Zeer ziek en veel zenuwen.
Een crisis gehad.



Ik heb dat niet gezegd.
Vraag het aan Raymonde.
Hij zegt dat.
Hij ziet U graag zegt hij.
Ik moet weg.
Maar het zal wel zijn.
Ge ziet,
ik zou zoiets nooit doen,
en ge kunt doen wat ge wilt maar hij was zeer kwaad.
Hij zegt dat ge niet meer kwam en dat het niet mogelijk was om met U te wonen...
Rachel Hoe wéét gij dat?
Rudy Ze zeggen dat.
Hij zegt dat.
Ge kunt er niet van scheiden hé.
Rachel Van wat.
Rudy Van wat?
Van hem.
Ik zie dat wel.
Ge ziet hem graag.
Doe uw ogen eens toe.
Raymonde wordt te dik.
Niet slaan Madam.
Ik ben toch vriendelijk tegen U.
Een zacht vel hebt gij.
Ik heb iets voor U.
Hier. Voor U.

Bitter koud en strenge nachtvorst.
Geweldig koud.
De weerkundigen zeggen dat het nog een maand zal duren.
Rachel is geweest vandaag.
Het was zeer geweldig koud en het vroom 17 graden.
dat is al wat nietwaar.
's Middags,
om 12 uur,
een heldere hemel,
en het vroom nog 11 graden.
Zeer koud weer en veel sneeuw.
13 graden en sneeuwstormen.
een felle Oostenwind.
Zeer slecht en het is nog voor vier weken.
Dat is een nieuwe koudegolf die begint.
Helder weer maar zeer lage temperaturen.
Het is nog altid koud weder, zeer koud zelfs geworden.
Het is nog verre van goed.
Veel te koud weder en vorst.
Ik ben niet kunnen gaan stempelen.
En zeer ziek.
Zo koud en ziek?
haast onmenselijk ziek zelfs.

Nogal erg.
Het vriest het nog om 10 uur
11 graden met sterke Noord-Oosten wind.
Bijtend koud.
De dagen zijn één uur gelengd.
De zon gaat onder juist om 4 uur.
De dagen zijn 's avonds gelengt met één uur.
's Morgens al met een half uur.
Dus al goed maar bijtend koud.
Het stempellokaal sluit,
ten gevolge van de strenge vorst en koude.
Dat is nog nooit gebeurd.
Het vriest het nog 13 graden om 9 uur 's morgens,
bij heldere lucht en wind.
Dat is nogal straf.
Ik slijt vanbinnen.
Te koud.
Het vroom en altijd maar vroom....

SCENE 2

In een café...
Achiel Madaame...Madam.
Ze zullen gaan komen.
Binnen een uur zijn ze daar.
Van Barcelona.
Niet te geloven.
Elfhonderd kilometer op een dag en een nacht.
Dat is toch het mooiste wat er is.