

gogne - 30 jaar - en mijn oogappel, zijn vrouw, 26 en hun zontje : drie in één maand. Ik begin me te herhalen. En nu heb ik zwarte benen. Eindelijk. Ze spreken over amputatie. Neen, het is de moeite niet meer. Vier dagen voor mijn achtenzeventigste verjaardag zal ik sterven, vandaag nog om kwart na acht. On verra, n'est-ce pas ? Ik weet niet meer wat zeggen. Het is hoog tijd dat ik voor altijd zwijg. *(staat recht, op een toon alsof er niets aan de hand is)* Maar eerst nog een hapje eten, hertog, want ik zie ze vliegen. Serveer het eten, Blanche. Of iets anders, n'importe. Wij zijn ook maar mensen. Wie spreekt er hier over koudvuur ? *(wast zijn benen af)*



## VII

*(L. zit aan campingtafel. B. dient de papieren/plastieken borden op. H. geeft aanwijzingen.)*

**Blanche** *(zet borden parmantig op tafel)* Eén, twee, drie, vier borden soep. En dan de fazant?

**Hertog** *(die in zijn bladen kijkt als in een kookboek)* Neenee, vier verschillende borden soep : quatre assiettes de soupes diverses.

**Blanche** Diverses. *(neemt graffitispuitbus)* O.k., eerst...tomatensoep. *(sprayt een tomaat op het bord)*

**Louis XIV** Met ballekens.

**Blanche** *(streng-achteloos, verpleegster !)* Zonder ballekens ! En dan pompoensoep *(tekening)*, aspergesoep *(tekening)* en...moeten het echt vier verschillende soepen zijn, twee keer tomatensoep of tomatencrèmesoep b.v. ?

**Hertog** Neen, diverses. Het moet echt zijn, Blanche. We maken de mensen geen blaaskes wijs.

**Louis XIV** Geen blaaskes, maar ballekens.

**Blanche** O.k. dan, ...kervelsoep.

**Louis XIV** *(moeilijke patiënt !)* Maar ik eet geen kervelsoep.

**Blanche** Tuttuttut, kervelsoep majesteit.

**Louis XIV** Maar het moet echt zijn, ik heb nooit kervelsoep gegeten.

**Blanche** *(onverstoorde-tekening)* Kervelsoep. Met ballekens.

**Louis XIV** *(machteloos)* Mais enfin, hertog, doe er iets aan. *(schudt hoofd)* Kervelsoep met ballekens.

**Blanche** *(gaat verder met het dekken der tafel)* Een fazant, een hele fazant en een patrijs plus een grote schotel sla...niçoise, crudités zonder

meer ?

**Hertog** N'importe.

**Blanche** Des te beter. Al die complimenten ! *(heeft drie nieuwe borden voor Ls neus neer-geploft. Wijst naar de borden)* De fazant, de patrijs en de sla.

**Louis XIV** *(zegt haar dociel na)* De fazant, de patrijs en de sla. Compris.

**Hertog** *(als in een kookboek)* Twee dikke sneden hesp, schapevlees met knoflook en overgoten met saus.

**Blanche** *(zet alles op tafel)* De ham, het schaap.

**Hertog** Een bord vol patisserie en nog wat fruit.

**Blanche** *(zet op tafel als een goed getrainde serveermachine)* Lekker gebak, gezond fruit. Nog iets hertog ?

**Hertog** En hardgekookte eieren natuurlijk.

**Blanche** Natuurlijk. *(haalt enkele eieren uit haar zak)* Eens, twee, drie hardgekookte eieren majesteit. *(als bewijs slaat ze met het laatste op tafel)*

**Hertog** Natuurlijk. *(leest voor)* De koning en zijn broer waren verzet op hardgekookte eieren.

**Blanche** Ik ben verzet op chocola - zoals alle vrouwen.

**Hertog** Ik op...eh...zoals alle mannen. Die nooit kunnen beslissen.

**Blanche** Hardgekookte eieren. Dat is tenminste iets tastbaars, geen gezever, recht voor zijn raap. *(bindt hem servet om de hals)* De tafel is gedekt, majesteit. Smakelijk.

**Hertog** Bon appétit. Ik zal ondertussen bij wijze van kamermuziek nog wat voorlezen uit het gezondheidsbulletin van zijne majesteit, Fagons 'Journal de la Santé du Roi', zondag negen oktober 1701. Zijn majesteit is pas met zo'n pittig drankje gepurgeerd.

**Louis XIV** Altijd die data. En zo godverdomme didactisch. Dat bederft mijn appetijt. De tomatensoep. *(zoekt in de borden, ziet tomaat)* Precies. *(scheurt bord kapot)* Hm, lekker. En nu de pompoensoep, de vergrote versie van de vorige... en al de rest, te veel om op te noemen. *(scheurt overige 3 borden vlug-vlug kapot)* Dat was delicious Blanche. Nu eventjes wachten. Dan kan de hertog zijn nummertje opvoeren. *(steekt sigaar op, leunt voldaand achterover)*

**Blanche** Kamermuziek.

**Hertog** Zondag 9 oktober ging de koning tussen 8 uur 's morgens en 4 uur 's namiddags tien maal op de pot. De volgende dag, bij het opstaan, tweemaal na elkaar, de stoelgang zat vol onverteerde, rauwe brokken -des matières crus et indigestes - en na een mengsel van ereprijs en salie te hebben gedronken i.p.v. vast voedsel, begaf de koning zich om 11 terug te bed.

**Louis XIV** *(wijst naar het hoofdgerecht)*

Wat hebben we hier Blanche ?

**Blanche** Des matières crus et indigestes. Het obligate wild.

**Louis XIV** Hm, niet zeer opwindend, inderdaad. Eten of je behoefte doen, wat is eigenlijk het verschil ?

**Blanche** Dat men eet om zijn behoefte te kunnen doen, majesteit. Of omgekeerd mis-schien ?

**Hertog** *(L. luisterde niet naar B. maar is on-*

*verschillig-verveeld met lange tanden aan de patrijs, fazant en sla begonnen)* Maar de volgende dag, dank zij het mengsel ging de koning vlot af. En overvloedig. Daardoor was hij genoodzaakt om de mis in bed te horen en het bed te houden tot 5 uur 's avonds. Naast bovenvermeld ereprijs-saliemengsel, nuttigde zijne majesteit een halve drachme hyacintkonfektie met wat notenwater. De volgende dag...

**Louis XIV** O.k., nu het dessert.

**Hertog** De volgende morgen serveerde men zijne majesteit een broodbouillon met wat zout, kruidnagel en peterselie, gemixt met twee porties eigeel.

**Louis XIV** *(wrijft zich in de handen bij het horen van demagische woorden)* Eieren, Blanche. Ruim die bazaar af ! *(wijzend op patisserie en fruit)* Hardgekookte eieren ! *(begint een ei te pellen)*

**Hertog** A volonté kon de koning er gesneden brood bijnemen. Tussen 10 en 12 ging hij vijfmaal af. Als vieruurtje om hem te sterken liet ik hem een gebradae opdienen met twee of drie lepeltjes alicantewijn.

**Louis XIV** Stop nu maar met je muziek hertog. Het was zeer mooi. Sterk gedocumenteerd. U bent een erudiete uomo universale, zelfs mijn feesjes *(Lat. faeces)* van 10 oktober 1710.

**Hertog** 1701.

**Blanche** Feesjes majesteit ?

**Hertog** Faaike's Blanche.

**Blanche** Vlaaike's ?

**Louis XIV** Zelfs die moeten er aan geloven. *(heeft zijn ei voor de helft gepeld)* Als ik zo een ei pel en ik zie haar witte hoofd verschijnen, diafaan met een blauwe glans, dan word ik sentimenteel Blanche. En als ik het dan zo in de hand neem. In mijn wat klamme handen dit koele hart dat niet bonst - het had een kuikentje kunnen zijn- dan word ik plots erg hongerig. Dan word ik razend hongerig, Blanche. Dan is het alsof ik in geen dagen gegeten heb en dan verscheur ik dat lieve ding. Zo *(neemt er een hap van)* en zo *(nog een hap)*. En dan wil ik er steeds meer. Een tweede *(bijna ongepeld eet hij het op)* en een derde *(verscheurt het ongepeld)* en een vierde... *(vindt nergens een vierde ei)*

**Blanche** Ça suffit, majesteit.

**Louis XIV** Pas du tout, Blanche. Zie je dan niet : de rest was alleen maar een maaltijd in effigie.

**Blanche** En dan ?

**Louis XIV** Een maaltijd zonder echt eten. Dus die eieren zijn het enige waarmee ik me...

**Blanche** Ik heb nog wat triperieën bij, majesteit.

**Louis XIV** Niet in effigie hopelijk. Enkele niertjes zijn altijd meegenomen.

**Blanche** Het zijn ingewanden die er mogen zijn. *(haalt ingewanden uit een plasticzak)* Die darmen b.v. zijn tweemaal zo lang als bij een normaal dier. *(smijt wat konijnedarmen op een plastieken bord voor 's konings neus)*

**Louis XIV** Interessant.

**Blanche** Ja, het dier in kwestie leed aan vraatzucht.

**Louis XIV** Arm dier.

**Hertog** Arme ingewanden.

**Blanche** En een maag die ook meer dan goed geschapen is. *(een waterblaas-voetverwarmer)*