

AVOND, DAT ZAL HET IJS BREKEN...DAN ZAL HET MET MA OOK NIET ZO'N TOESTAND ZIJN. Je moet iets ondernemen, frontale aanval op de eenzaamheid...maar met kerst hebben ze allemaal afspraken. Vrouwen...vriendinnen...DAT WEET JE NIET ZEKER...MISSCHIEF IS HET BIJ HEN NET ZOALS BIJ JOU...WACHTEN OP EEN TELEFOONTJE...MISSCHIEF DOE JE ZE WEL EEN PLEZIER...BEL OP ! Ik wil niemand opbellen...ik ga een boek lezen of naar de film...ergens wat eten...de tijd vliegt voorbij...waarom zou ik die momenten van mijn leven om zeep helpen...tijd zou iets heel kostbaars voor mij zijn...het moet goud zijn...meer nog dan goud...en ik wil het verzuipen...mijn leven is een...strontbak...waar niemand bij in de buurt wil komen. ER ACHTER KOMEN. Nee ! Nee ! Ik wil nergens achter komen...BEL IEMAND. Nee ! Ik ben het zat om een aalmoes te bedelen. VRIENDEN. Zo graag mag ik Paul en Wim nou ook weer niet en zelfs als ze niets te doen hebben...wat moeten we dan...een beetje in de kroeg hangen en moppen tappen...wat dan nog, ik word daar doodmoe van...ik voel me eenzaam...ik voel me wanhopig eenzaam en verlaten en heb iemand nodig om vast te houden...dat is het enige wat ik wil, in godsnaam. Iemand vasthouden...waar zou ik achter moeten zien te komen...het is gewoon iemand...wat warmte...gewoon handjes vasthouden en samen naar de chinees. Wat heb ik gedaan...anders kan het me niets schelen...ben ik er tegen opgewassen...maar nu denk ik dat de hele wereld tegen mij samenzweert. Het is allemaal een pot nat...allemaal grijpgraag en klef en elkaar likken en op elkaars rug zitten en vriendjes over de vloer en de bel die maar gaat en kleinen die herrie maken en eten koken en leuteren en waar sta ik dan wel ? OOIT IETS ONDERNOMEN ? OOIT IETS GEPROBEERD ? ja, ja natuurlijk heb ik het geprobeerd... ik ben met ze uit geweest...ik heb ze soms gelukkig gemaakt...met ze naar bed geweest en soms was het ok...maar er komt altijd een eind aan...dat gaat op en neer als bij een stoelendans en met kerst sta jij daar maar als de muziek ophoudt...jij zit zonder stoel en niet voor een paar tellen, maar voor dagen aan een stuk...Iedereen is op het feestje waar jij van buitengesloten bent...

*Lange pauze, pakt een sigaret en draait een nummer.*

Hallo, mag ik Annie even hebben ? Hi, Annie, ik ben het Harry ! jawel...goed...prima...Wat ben jij de komende dagen van plan ? Uh huh...uh...huh...uh huh...nee...nee...Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die aan jou kan tippen ! Ha ! Ha ! Ha ! ah, ben jij iemand tegen...oh goed...dat is heel goed, tuurlijk, altijd goed te...hoe lang al...woon je al zo lang samen...en hij is ok ? Ja, prima...Oh, zo maar...keek naar je oude foto en dacht, hoe zou het toch met haar...eens kijken hoe het met die meid is...weet je. Ik weet dat het soms moeilijk was...ja, maar, we hadden het ook wel leuk samen...ja, hadden we ook wel...Oh, toe nou, Annie...iedereen krijgt wel eens ruzie...maar er waren ook leuke dingen...weet je niet meer...denk eens aan...bijvoorbeeld die



ene keer dat we naar Friesland gingen...toen hadden we geen ruzie...niet de hele tijd...dus...hoezo zou ik naar iemand toe moeten...ik voel me prima ! Ik heb geen hulp nodig, verdomme ! Nou, niet dat soort hulp...Ik was niet van jou afhankelijk...jij was mijn maatje. Tuurlijk, vrienden...ik heb zat vrienden...in godsnaam, probeer me nou niet de les te lezen...zie je wel, je maakt me weer kwaad...goed, ik zal je niet meer bellen...shit, ik zal het niet meer doen...Waarom ik je belde...? Om je op een kerstborrel uit te nodigen, stomme trut.

*De hoorn wordt op de haak gelegd.*

MAAK HET NOU NIET ZO MOEILIJK...JE HAD GEWOON MOETEN ZEGGEN...KOM JE OOK OP EEN BORREL. Had ik het zo moeten doen ? Wat kan mij dat nou verrekken ? Nou, wie kan ik nog...? *Hoort een geluid.*

Daar heb je de postbode...wacht eens even...

*Loopt naar de deur.*

Ho, ho ! Wat is dit nou...nog een kaart...Hola zeg ! En wie is vandaag de populaire jongen...nou...van wie is deze ?

*Maakt hem langzaam open.* "Een gelukkig Kerstfeest en te Uwer attentie dat uw abonnement afloopt op..." Kut ! Alhoewel, dat is zeven...dat is beter...ziet er een stuk gezonder uit...Ik vraag me af of Clara al thuis is...WAAROM IEMAND OPBELLEN...WAAROM AL DIE MOEITE...JE BENT EEN ERVARING RIJKER EN DE VOLGENDE KEER GA JE WEG...GEWOON IN HET HIER EN NU LEVEN. UITGAAN, TEEVEE KIJKEN, JE MOEDER OPZOEKEN, BOODSCHAPPEN DOEN, KATTEVOER HALEN, SIGARETJE ROKEN, LAZERUS WORDEN, GAAN SLAPEN, OPSTAAN, KOFFIE ZETTEN, SIGARETJE ROKEN, WANDELINGETJE MAKEN, WAT TE ETEN HALEN, KOKEN, IETS DRINKEN, SIGARETJE ROKEN, TEEVEE KIJKEN, LAZERUS WORDEN, JE AFTREKKEN, SIGARETJE ROKEN, SLAPEN GAAN, OPSTAAN, RONDLOPEN, AANKLEDEN, ER UIT GAAN, WEER THUISKOMEN,

SLAPEN GAAN, WAKKER WORDEN, SLAPEN, WAKKER LIGGEN, ROKEN, ETEN, TEEVEE KIJKEN, DOODGAAN. VERDOMME VERDOMME VERDOMME VERDOMME VERDOMME.

*Black-out. Licht komt weer op.*

Nog één dag...vandaag geen kaart meer gekomen...hoewel, voor zeven kaarten hoef je je echt niet te schamen...misschien is Clara vandaag thuis...zij komt me zeker opzoeken...Clara !...teveel gedronken...heb zwart op mijn lippen...neem wat...Kijk eens naar mij, zie er niet slecht uit...ook niet bepaald fantastisch...kom, er zijn zat vrouwen die met de kerst een vriend willen hebben...denk eens aan al die duizenden, aan al die tienduizenden eenzame vrouwen overall, alleen weet ik verdomme niet waar ze zitten...wou dat er een gemeenschappelijk teken was..."Kijk eens naar mij, zie er eenzaam"...zo'n kwaai ben ik niet...ik heb armen en benen en een hart...ik heb alle apparaten die je nodig hebt...ik heb een stem waarmee je dingen kan zeggen...zoals..."jij bent heel lief...Ik hou van jou...Ik wil bij jou zijn...kom op"...Ik heb dit hele lijf...die hele gestalte...die deze ruimte vult...en niemand om het aan te geven... Ik heb deze handen en vingers en lippen...mijn armen en mijn benen, mijn dijen en mijn geest...het is er allemaal.

*Maakt met zijn armen een gebaar alsof hij een vrouw rond haar middel vasthoudt.*

Die hele ruimte is te huur...eenzaamheid is een ziekte die stinkt...als je ook maar een beetje de lucht verspreidt, schrik je de mensen af...Waarom ben ik zo geworden...morgen is het kerstmis...Christus' geboorte...hij kwam op aarde om ons liefde te geven en dat de mensen zich verstrooien en het doorgeven aan anderen...hij kwam ons vertellen "Deel je liefde. Geef...en neem...weiger niet...doorsta al het lijden"...wat betekent het..."Laat de kinderen tot mij komen"...ik ben een van hen...ik ben een van zijn kinderen...dus waar is mijn meid voor de kerst...ach, wat kunnen mij de wijven schelen...daar gaat het niet om...het gaat om iets anders. **Wat anders, wat is dat anders dan...probeer daar eens achter te komen. KOM DAAR NOU EENS ACHTER EN DAN BEN JE DICHT BIJ DE OPLOSSING.** Welke oplossing ? Wat valt er op te lossen ? **DE PIJN DIE ELK ANDER GEVOEL UITSLUIT.** Wat voor pijn...alles doet pijn...de pijn kwam ergens vandaan, zie die pijn kwijt te geraken en het gevoel zal weer terugstromen...alsof je een doorn eruit trekt...JA DAT IS HET, ZIE DIE PIJN KWIJT TE GERAKEN EN JE ZULT VOELLEN...ER ACHTER KOMEN... Wat ? Ik zou niet weten waar ik achter zou moeten komen...Ik voel me eenzaam, dat is alles...wat valt daar nou achter te komen. **MAAR WAAROM DAN ? WAAROM DAN ? OM WAT VOOR REDEN ?** Ik weet het niet...wie wel ? Gewoon pech ? **ACH KOM...JE WEET HET NIET, BEGIN JE DAN MAAR EENS AF TE VRAGEN...GA MAAR EENS GRAVEN EN JE ZULT DE PIJN ERUIT TREKKEN OMDAT JE GRAAFT.** Hoezo graven ? Misschien ben ik niet interessant genoeg. **VOOR WIE ? VOOR JEZELF ? EN**