

Ayse

Wie Engeland ziet, ziet het strand.
Wie het strand ziet, ziet ijskrem.
Wie de zee ziet, ziet Engeland.
Wie drie zeeën ziet, is in Turkije.
Wie de Moskees ziet, is in Istanboel.
Wie mij in Turkije ziet, is in Eskishehir ?

Turkan

Ik herinner me iemand die op mij lijkt maar die ik nooit heb gesproken.
Ik herinner me dat de zon licht geeft.
Ik herinner me dat de maan ook licht geeft.
Ik herinner me dat ik 's avonds laat ben opgebleven.
Ik herinner me als de maan half wordt dan gaat het heet worden.
Ik herinner me dat de zon komt in plaats van de maan.

Cengiz

Als ik naar de zee zie, zie ik Engeland.
Als ik Engeland zie, voel ik Noorwegen.
Als ik Noorwegen voel, Brrr, krijg ik kriebels
Daar, waarschijnlijk is daar ongelooflijk veel sneeuw.
Waarschijnlijk zal ik als een ijsblok uitzien.

Sevda

Stefanie is roos
roos als een roos
roos en blauw
als een roos die in de lucht hangt.

Michel

Wie in de duisternis een lucifer afstrijkt, vindt het vuur uit.
Wie de lucifers te ver laat branden, verbrandt zijn vingers.

Kurt

Ik herinner alles wat ik gezien heb en wat mijn ouders mij vertelden.
Ik herinner me mijn broer die zich aan de gaslantaarn heeft verbrand.

Ilhan

Ik herinner me de gaslantaarn de de man met de stok.

Ik herinner me de man die de gaslantaarn kapot sloeg met zijn stok.

Michel

Wie een gaslantaarn met een stok kapotslaat maakt vuur.

Ilhan

Ik herinner me alle brandende huizen.
Ik herinner dat het tijd is om te gaan slapen.

Saida

Wie slaapt is alle mensen.
Wie eet is dik.
Wie lacht draait rond als een gek.
Wie danst wordt zot.
Wie zot is zat
Wie denkt droomt.

