

Breed denken over kunst is ook een kunst.



Is een cello zoveel hooggestemder dan een gitaar?

Kan iemand die van rock houdt niet van klassiek genieten?

Niets uitsluiten en toch geen toegevingen doen, dat is de kunst. Met kwaliteit

als enige norm. En daar zoeken we naar in Café des Arts.

Met iemand die op een sokkel staat, valt niet te praten. Daarom halen we schrijvers uit hun ivoren toren, dansers van hun podium, muzikanten vanonder de spots en conservators uit hun

museum. We nodigen ze uit in Café des Arts. Daar komen de tongen los. Ze laten zich even in de ziel kijken. En als je als lezer merkt dat zo'n kunstenaar een levend mens is, gaat ook z'n werk meer leven. Zo krijg je vanzelf een bredere kijk op kunst. En is dat niet het minste wat je van een cultuurcafé mag verwachten?

CAFE DES ARTS. DE 12 PAGINA'S BREDE KULTUURBIJLAGE. ELKE VRIJDAG.

DE MORGEN

h o u d t j e w a k k e r